

Beleidsplan voor de Paradijkerk 2023 - 2026

Er zijn verschillende aspecten van kerk zijn en van kerk kunnen zijn die in overweging genomen moeten worden.

Vieren

Nu Covid-19 een herinnering wordt, begonnen we het afgelopen jaar een terugkeer naar de kerk te zien. We beginnen elke zondag met ongeveer 30 tot 40 mensen, maar aan het eind van de dienst zien we regelmatig tussen de 55 en 60 mensen. Velen zijn nieuw en velen zijn mensen die terugkeren van een afwezigheid. Niet iedereen is natuurlijk teruggekeerd en sommigen zijn het afgelopen jaar vertrokken om verschillende redenen, met name een zwakke gezondheid, in de winter vanwege de kou en ook vanwege de kosten om naar het centrum van Rotterdam te komen.

Desondanks staat het vieren van de Eucharistie op zondag centraal in ons kerk-zijn in het centrum van Rotterdam. We proberen bewust niet alles voor iedereen te zijn. We bieden formele aanbidding, met een formele liturgie. Dat onderscheidt de Paradijkerk van andere kerken. Mensen komen van heinde en verre om te aanbidden op een manier die hen aanspreekt. Dit unieke karakter moet worden gewaardeerd, aangemoedigd en voortgezet. Het moet ook gebeuren op de best mogelijke manier. Formele aanbidding is echter niet verstikt of kunstmatig, maar natuurlijk en vriendelijk.

We zullen blijven werken aan onze eredienst, ons liturgieboekje blijven bijwerken en opfrissen om ze duidelijker, flexibeler en enigszins eigentijds te maken, terwijl we het "katholieke karakter" en de traditionele elementen die zoveel mensen naar onze kerk trekken, behouden en aanmoedigen.

Een kwalitatief goede eredienst zal leiden tot groei van de kerk.

Oecumenische participatie

We zullen blijven samenwerken met de verschillende kerken in Rotterdam en deelnemen aan de verschillende speciale diensten voor diverse evenementen van nationaal en plaatselijk belang. We zullen ook meer deelname van de gemeenteleden stimuleren.

Leren

De komende jaren gaan we kijken naar verschillende soorten onderwijs. Afgelopen herfst hadden we een Vormselklas die een boek van Rowan Williams gebruikte. Het boek dat door de Landelijke kerk was voorgesteld, was niet zo goed (vertaald) als eerst verwacht. We zullen dit voor de volgende keer verbeteren. We willen ook kijken of we in het najaar en in de vastentijd een cursusprogramma kunnen starten.

Met het aantal jongere gezinnen dat de kerk bezoekt, willen we overwegen ook een kinderkerk te beginnen, misschien op één vaste zondag per maand, zodat gezinnen weten op welke zondag het gebeurt. Dit kan meer gezinnen stimuleren om op (tenminste) die "kinderkerk"-zondagen aanwezig te zijn.

In samenhang met de Zondagse viering hierboven hopen wij ongeveer elk half jaar een gastpredikant van enig aanzien in de Paradijkerk te hebben.

Kwalitatieve aanbidding, onze inclusieve theologie en een vriendelijke en open kerk zijn voor nieuwe mensen zullen de groei bevorderen.

Verbinden

Onderling en voor het publiek buiten de kerk.

Wij zijn een verzamelde kerk en als zodanig zijn sociale activiteiten moeilijk te organiseren omdat de mensen van heinde en verre komen. Maar onlangs is op initiatief van enkele parochianen een "Soep-

maaltijd" gestart, die populair blijkt te zijn. We zullen proberen de ook andere activiteiten overwegen waaronder het in het verleden gebruikelijke "Seniorenmaaltijd". Dankzij een aantal actieve vrijwilligers trok de kerk op Koningsdag veel bezoekers van buiten. Deze dag bewees ook het bestaan van onze gemeenschap en ons voornemen contact te hebben met elkaar als vrijwilligers en samen met de buitenwereld.

Meer evenementen en muziek in ons kerkgebouw zijn op komst. Sinds we een overeenkomst zijn aangegaan met Droom & Daad zal de kerk vaker daarvoor gebruikt worden. Sommige van deze evenementen kunnen zelfs voor de eigen gemeente interessant zijn. We verwachten van deze activiteiten een positief financieel effect op het resultaat van onze exploitatie.

We zullen ook zelf openbare evenementen organiseren, zowel muzikaal als anderszins. Zo is er bijvoorbeeld op 24 juni om 10.30 uur een concert van The Hague Baroque Orchestra in onze kerk. Leden van de Paradijkskerk zullen dit gratis kunnen bijwonen. Het gebouw is daarnaast verhuurd van 26 tot 29 juni voor een opname van dit concert.

We hebben ook een Grand Piano aangeschaft, dankzij Muziekhandel van Buytene in Delft die deze piano in permanente bruikleen aan de kerk ter beschikking stelt. We hopen een serie klassieke muziekconcerten te organiseren met professionele musici. Daarnaast organiseert onze organist Matthijs een programma met hedendaagse muziek dat een ander segment van het publiek moet aanspreken. Dankzij onze samenwerking met de Stichting Vrienden van de Paradijkskerk, verwachten wij subsidie te verkrijgen om kwalitatief goede artiesten aan te trekken.

Activiteiten als deze introduceren onze kerk bij een breder publiek en als we eenmaal door anderen gevonden zijn dan leren mensen ons kennen. Dit zal de groei bevorderen.

Delen (intern als externe diaconie)

Binnenkort nemen we iemand in dienst die de activiteiten van het City Pastoraat op zich zal nemen, die door tijdgebrek enigszins in de ijskast zijn gezet. "Enigszins" omdat we het afgelopen jaar een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan Thuis in West en hun werk met gezinnen die hulp nodig hebben om zich te voeden. We zullen dit het komende jaar voortzetten met een Oogstfeestcollecte, en met regelmatige voedselinzamelingen tijdens Advent en Vastentijd. De nieuwe persoon zal werkzaam zijn dankzij de middelen van de Landelijke Kerk, maar zij/hij zal werken voor/met de Paradijkskerk. We wachten alleen nog op officiële goedkeuring van de Landelijke Kerk voordat we de naam van de persoon bekend kunnen maken.

Ons Kerkplein hoort ook bij onze plannen. We gaan het Kerkplein opnieuw inrichten om de voorbijgangers aan te moedigen rust te vinden door het plein te gebruiken en hen aan te moedigen de kerk binnen te gaan. Dit wordt een groot project en we hopen daar in het komende half jaar mee te beginnen. Als onderdeel van die renovatie gebruiken we als uitgangspunt het uitstekende plan dat ongeveer 18 maanden geleden tijdens de consultatiefase door de kerk is ontwikkeld. Dank aan iedereen die zich daarmee heeft beziggehouden. Zie hieronder onder Beheren onze visie op het Kerkplein.

Vanzelfsprekend zal Citypastoraat ook onze zichtbaarheid in de wijk en in de stad in het algemeen vergroten. We zullen ook ons betrokkenheid vergroten via het Laurensberaad, Samen 010 en de andere kerkgenootschappen in de buurt, waaronder onze Bonn-overeenkomstpartner St Mary's Anglican Church en er is kennismakingsgesprek met de RK Bisschop van Rotterdam. Dit betekent dat we onze oecumenische partners in Rotterdam willen blijven betrekken en leren kennen.

We moeten niet alleen werken aan ons externe diaconale werk, maar ook aan ons interne diaconale werk. Samen met wat hierboven in "Verbinden" geschreven is, moet er speciale aandacht komen voor die

mensen in onze gemeente die het moeilijk vinden om aanwezig te zijn. We hebben al een groep die hiernaar werkt, en we zullen meer gaan doen om die mensen te bemoedigen.

Onze kerk kan niet overleven zonder de hulp van veel vrijwilligers. Ook deze mensen zullen op meer concrete manieren bemoedigd en bedankt worden.

We zullen doorgaan met “Open Kerk” voor zoveel dagen per week als we vrijwilligers kunnen vinden.

Betrokken zijn bij de bredere gemeenschap en steeds zichtbaarder zijn zal zeer waarschijnlijk leiden tot groei van het kerkbezoek.

Beheren

Vorige generaties hebben ons een fantastisch kerkgebouw gegeven dat multifunctioneel is en dat ook kan bijdragen aan de levensvatbaarheid van de kerkgemeenschap. We moeten het gebouw voor ons laten werken, om ons beter zichtbaar te maken in de Rotterdamse gemeenschap, zodat anderen dan onze eigen parochianen ons kunnen vinden, zodat we het Licht van Christus kunnen brengen aan de mensen om ons heen. Door het bovenstaande te doen stimuleren we lidmaatschap van en het bezoek aan de kerk. Deze groei zal bovendien de kerkfondsen ten goede komen.

Als onderdeel van onze nieuwe relatie met Droom & Daad verstrekken zij de kerk zeer aanzienlijke middelen voor de renovatie van het kerkplein. Het bestaande plan zal echter moeten worden aangepast om het betaalbaar te maken en wij doen ons best dat de visie voor het project in lijn blijft met het overleg van 18 maanden gelden. De kerk zelf kan zich geen bijdrage veroorloven. Wij hopen spoedig een presentatie van het plan te kunnen geven.

Net als voor de pandemie moeten we het gebouw met verhuur exploiteren en vanwege onze beperkte financiële mogelijkheden zal de opbrengst moeten worden verhoogd. Onze exploitatie laat een financieel tekort zien. Onze reserves zijn nodig om het monument te onderhouden, zodat we een sluitende exploitatiebegroting moeten realiseren. Dat moet in de komende jaren al het geval zijn anders zullen we niet verder kunnen in het huidige kerkgebouw. Daarom zullen er compromissen moeten worden gesloten. Er zullen gelegenheden zijn dat Open Kerk moet wijken voor de verhuur van het kerkgebouw. Er kunnen gelegenheden zijn dat een kerkelijke activiteit moet worden verschoven om plaats te maken voor een fondsenwervende activiteit. Onze Vespers en Vismaaltijd bijvoorbeeld beginnen dit jaar om 18.30 uur omdat de kerk gebruikt wordt voor muziek opnames. Dit betekent niet dat de kerk op de achtergrond raakt, integendeel. Door flexibel te zijn werken we aan de instandhouding van onze kerk en haar gemeenschap.

Het moet worden gemeld dat van de opbrengst van de verkoop van de Pastorie veel is besteed aan de renovatie van het kerkcomplex, waarvan de kosten in de periode van voor en na de pandemie bijna zijn verdubbeld, en dat de rest is gereserveerd voor het noodzakelijk onderhoud voor de komende vijf jaar. Er zijn dus geen middelen beschikbaar voor individuele projecten. Projecten moeten verantwoord zijn en een meetbaar financieel voordeel hebben voor de kerk. Ze zullen moeten worden bestudeerd en goedgekeurd door het KB voordat ze worden uitgevoerd.

Tenslotte zullen we nieuwe leden verwelkomen in het Kerkbestuur. Tot nu toe was het KB veel te klein, het afgelopen half jaar telden we drie KB leden, ikzelf als voorzitter, Ria als Secretaris en Peter als Penningmeester, samen met twee gastleden zonder stemrecht Menno en Erik. Ria en Peter hebben ongelooflijk hard gewerkt, Menno en Erik zijn ongelooflijk ondersteunend geweest, maar de groep is te klein. Enkele mensen zijn benaderd of hebben zich kandidaat gesteld. Na het vertrek van Ria hopen we voor het komende jaar nog steeds op een grotere groep van zes of zeven leden. Dit betekent dat jullie in de

kerkbanken breder vertegenwoordigd zullen zijn in de KB, het betekent dat er meer ideeën tot het KB zullen komen en dat het werk breder verdeeld kan worden onder de KB leden.

Met een grotere KB, met meer grip op onze uitgaven, meer activiteiten en meer fondsenwerving zullen we ons meer kunnen richten op kerkgroei.

Van de Pastoor

Het is misschien niet gebruikelijk om een sectie op te nemen die alleen over de pastoor gaat. Ik vond het echter belangrijk dat iedereen in de parochie zich realiseert wat het voor hen betekent dat hun pastoor een dubbel ambt heeft en dat beide parochies daarvan profiteren. Er is een tekort aan geestelijken en het delen van een geestelijke betekent dat beide parochies worden bediend. Daarnaast moet men zich realiseren dat naarmate mijn ambtstermijn hier vordert, er een eerlijkere verdeling van mijn tijd zal komen.

Het is belangrijk om te weten dat de Paradijkskerk een van de grootste parochies is en een van de grootste gebouwen van de Oud-Katholieke Kerk heeft. Ik ben echter maar voor 50% of 24 uur per week in dienst en dat is niet genoeg. Het was een beslissing van de Paradijkskerk gebaseerd op financiën en niet op behoefte. De overige 24 uur per week ben ik pastoor van de Anglicaanse Kerk van Haarlem. Dit betekent dat de 48 uur op een redelijke en eerlijke manier verdeeld moeten worden, wat momenteel niet het geval is (in het voordeel van de Paradijkskerk). Onze tijdelijke huisvesting, geregeld door de Landelijke Kerk, is in Delft, wat ideaal is. De Paradijkskerk is statutair verplicht om te zorgen voor huisvesting voor een pastoor en zijn/haar gezin. De Paradijkskerk kan geen geschikte woonruimte in Rotterdam financieren. Mijn vrouw en ik zullen voor onze eigen huisvesting moeten zorgen, die om dezelfde reden zeker niet in Rotterdam (of Delft) zal zijn. Dit zal meer reistijd voor beide parochies vergen.

De combinatie van twee parochies betekent echter dat ik een fulltime ambt heb, wat betekent dat ik niet hoeft te wisselen tussen seculier en kerkelijk werk. De voorbereidingstijd voor preken en diensten wordt gedeeld tussen de twee parochies en het aanbieden van een Engelse vertaling van de preek voor onze anderstaligen bevordert de groei. Onze liturgie in Rotterdam is verrijkt met kleine Anglicaanse invloeden en de liturgie in Haarlem is verrijkt met kleine OKKN-invloeden. Catechisatie zal ook worden versterkt omdat het werk dat in cursussen wordt gestoken door beide parochies zal worden gedeeld, wat hopelijk zal leiden tot een hogere kwaliteit voor beide. Het betekent ook dat sommige dingen mogelijk zijn die anders niet mogelijk zouden zijn geweest, bijvoorbeeld de recente preek van Mpho Tutu, en het werken met zulke en toekomstige gastpredikers zal alleen mogelijk zijn omdat ik een dubbele vergoeding kan bieden.

Samenvattend

De toekomst is niet somber voor de Paradijkskerk, sterker nog, ik geloof dat de toekomst zonnig is. We moeten elkaar bemoedigen, de leden van de KB moeten bemoedigd worden, onze vrijwilligers moeten bemoedigd worden. Door samen te werken, onze focus te houden op het grote geheel, door prioriteiten te stellen en het stap voor stap te doen, zullen we erin slagen deze kerk op eigen benen te laten staan. Staand in de toekomst en met het Licht van Christus als onze focus.

Namens het Kerkbestuur,



B. E. Rienstra
Voorzitter en Pastoor

Rotterdam, 11 juni 2023